

Ένα αφιέρωμα στην όμορφη Πελοπόννησο

Θα έλεγε κανείς πως φαντάζει αδιανόητο να πραγματοποιηθεί μία πολυήμερη σχολική εκδρομή υπό αυτές τις συνθήκες, τις συνθήκες πανδημίας, όπου τα περιοριστικά μέτρα εμποδίζουν την υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων. Ευτυχώς, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του 5ου Γ.Ε.Λ Τρικάλων είχαμε την τύχη και την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια εκπαιδευτική εκδρομή που διεύρυνε τους πνευματικούς μας ορίζοντες και μας μάγεψε.

«Όλα ξεκίνησαν με την εκπαιδευτική μας επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Εκεί περιηγηθήκαμε στον ιστορικό αυτόν τόπο και ενημερωθήκαμε για τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι προβλέψεις του μέλλοντος από την ξακουστή Πυθία. Εν συνεχεία, οδεύσαμε προς τον νομό Πατρών, όπου, αφού επισκεφθήκαμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, μας δόθηκε ελεύθερος χρόνος να γνωρίσουμε την πόλη της Πάτρας.





Με το ξημέρωμα της επομένης αναχωρήσαμε προς τη γραφική πόλη της Μονεμβασιάς, γνωστή και ως Μαλβαζία. Οι περιπλανήσεις μας στα στενά δρομάκια, ανάμεσα στα παλιά πέτρινα κτίρια και η πανοραμική θέα της θάλασσας ήταν σαγηνευτικές. Ποιος άραγε θα μπορούσε να ξεχάσει ένα τόσο όμορφο μέρος; Η ημέρα έφτασε στο τέλος της με τη διαμονή μας στη Σπάρτη, την πόλη του ξακουστού Λεωνίδα.



Η περιήγησή μας στην Πελοπόννησο συνεχίστηκε με τη μοναδική καστροπολιτεία, την έμπλη ιστορικής μνήμης, τον Μυστρά, ένα σπουδαίο μνημείο αρχιτεκτονικής, που περιβάλλεται από καλά σωζόμενα τείχη και το ανακαινιζόμενο παλάτι στην κορυφή του λόφου. Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, η επίσκεψή μας σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού, τις Μυκήνες, όπου με δέος περάσαμε την Πύλη των Λεόντων που δεσπόζει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Στις Μυκήνες, διαφαίνεται η πολιτισμική πρωτοπορία των Ελλήνων της εποχής εκείνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ύδρευση της πόλης με ένα σύστημα υπόγειας σήραγγας, η οποία μετέφερε το πολύτιμο νερό από υπόγεια πηγή· μία πολυτέλεια που μέχρι και πρόσφατα δεν υφίστατο για πολλές περιοχές του κόσμου.



Αξέχαστη ήταν η εν πλώ μετακίνησή μας προς το ιστορικό νησί του Αργοσαρωνικού, τις Σπέτσες, γνωστό ως γενέτειρα της σπουδαιότερης γυναίκας που έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας.

Δε θα μπορούσε να παραλειφθεί η γνωριμία μας με την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο. Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το ενετικό φρούριο της πόλης, το Παλαμήδι και τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο προαύλιο του οποίου διακρίνονται ακόμη τα σημάδια της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια . Κατά την περιήγησή μας στα περίφημα σοκάκια της παλιάς πόλης συναντήσαμε την Πρώτη Βουλή των Ελλήνων, και άλλα σπουδαία μνημεία της νεότερης ιστορίας μας. Η εκδρομή μας έφτασε στο τέλος



της με την επίσκεψή μας στο πιο φημισμένο Ασκληπιείο της Ελλάδας, που βρίσκεται στην Επίδαυρο και βέβαια στο ομώνυμο αρχαίο θέατρο , διάσημο για τη θαυμάσια ακουστική του, την οποία σπεύσαμε με ενθουσιασμό να επιβεβαιώσουμε ».

Φυσικό κι επόμενο είναι μία τέτοια εκδρομή να παραμείνει χαραγμένη στην καρδιά τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών ,οι οποίοι κατέβαλλαν υπέρογκες προσπάθειες για την υλοποίηση της και την ομαλή συνεργασία μεταξύ αυτών. Απαραίτητο είναι να τονιστεί πως καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας αυτής τηρήθηκαν αυστηρά τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας που πλήττει την παγκόσμια υγεία.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει να αποδοθεί στις καθηγήτριες συνοδούς μας κ.Μόρμωρη, κ.Μανίκα και κ.Τζέλη, στις οποίες οφείλεται η αξέχαστη αυτή εμπειρία.

