

Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στην Θεσσαλονίκη (16 – 11- 2017)

Με την εξαιρετη Γ' Λυκείου, μια τάξη υποδειγματικής συμπεριφοράς και υψηλού ήθους, και συνοδούς καθηγητές τους κ.κ. **Καρατώλο Γεώργιο, μαθηματικό & πληροφορικό, αρχηγό της εκδρομής, Μουζακιάρη Γεώργιο, φιλόλογο, Γεωργόπουλο Ιωάννη, γυμναστή και Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογο & Διευθύντρια του σχολείου**, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, συναντήσαμε μια συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη αλλά πολύ φιλική, σχεδόν συναρπαστική: πραγματικά θαυμάσιος προορισμός τόσο για μας τους ενήλικες όσο και για τους έφηβους μαθητές μας... Πολλοί συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τον Μέγα Αλέξανδρο, άλλοι την αποκαλούν αρχόντισσα του Βορρά κι άλλη "συμβασιλεύουσα" βυζαντινής μεγαλοπρέπειας... Εμείς την αγαπάμε για τη ζωντάνια της, τις ανεπανάληπτες φθινοπωρινές εικόνες... χαρήκαμε την παραλία της, το μεγαλύτερο μπαλκόνι στον Όλυμπο! Στην "μαγική" Θεσσαλονίκη απολαύσαμε πόλους πολιτιστικής έλξης (Λευκός Πύργος: μουσείο πόλης, Αρχαιολογικό Μουσείο, ναός Αγίου Δημητρίου με τις κατακόμβες-κρύπτη), γαστριμαργικούς παραδείσους, μικρές οάσεις αστικής και φυσικής ομορφιάς, σύγχρονες υποδομές και γοητευτικές ιστορικές γωνιές...

"ν' ακούγεται από μακριά μια φουσαρμόνικα /
και να χαμογελάει μια γλάστρα στο μπαλκόνι
/ αχνά μες στο ψιλόβροχο να ξημερώνει Κυριακή
το χώμα να μυρίζει γειτονιά
ένας χαρταετός να υψώνεται πάνω απ' τα κάστρα
νωχελικά να κατεβαίνεις την Αριστοτέλους /
να κάθεσαι σε καφενείο της παραλίας
με τον καπνό να σε τυλίγει σαν ομίχλη /
κοιτάζοντας τα ψαροκάικα και πιο βαθιά τη θάλασσα
ν' ακούγεται από μακριά μια φουσαρμόνικα /
χρώματα σκοτεινά να αναδύονται στο φως /
να ονειρεύεσαι ταξίδια"

(Τόλης Νικηφόρου από τη συλλογή "Μυστικά και θαύματα, ο ανεξερεύνητος λόγος της ουτοπίας", 2007).

<http://5lyk-trikal.tri.sch.gr>